



Groot Hertoginnelaan 36
2517 EH Den Haag

vrienden@rozekruisers.nl



Vrienden van AMORC

“Een warme weg naar wijsheid”

Juni 2023

NIEUWSBRIEF

Nummer 8

Lieve Vrienden van AMORC,

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. Begin september krijgt u weer een nieuwsbrief en het overzicht van activiteiten. Het belooft een druk najaar te worden. We hopen u vaak te mogen ontmoeten.

De doelstelling van “Vrienden van AMORC” is niet primair om AMORC leden te werven. Het is fijn om te vertellen dat in de afgelopen periode, vier “Vrienden van AMORC” het lidmaatschap van AMORC hebben aangevraagd. Uit reacties blijkt dat het gedachtegoed van de AMORC hen aanspreekt en de ontmoetingen met de leden interessant en leerzaam zijn. En dat zijn mooie complimenten voor alle afdelingen die de bijeenkomsten voor onze “Vrienden van AMORC” hebben georganiseerd. Het is iets om dankbaar voor te zijn en laat nu net deze nieuwsbrief “dankbaarheid” als thema hebben. We wensen u veel inspiratie. Fijne vakantie allemaal!

Wat is dankbaarheid?



Dankbaarheid wordt vaak in verband gebracht met religie. In veel godsdiensten en mystieke tradities zijn 3 soorten gebeden. Naast het smeekgebed, het gebed met een schuldbelijdenis is er het dankgebed. Het dankgebed is bedoeld om God, de God van je hart of het kosmische te danken te voor alle vreugde die ons op het aardse vlak wordt geschonken. Het is

ongetwijfeld het soort gebed dat het meest wordt verwaarloosd. De mens heeft namelijk de neiging om, in onwetendheid, geen dankbaarheid te tonen.

Nu is het leven vaak moeilijk en ervaart de mens veel leed. Waar moet je dan dankbaar voor zijn? Het is dan lastig om positief te denken.

Geluk en de verschillende genoegens die wij in ons leven kennen, zijn niet iets waar wij zonder meer recht op hebben. Ze zijn het effect van de natuurlijke- en de kosmische wetten.

Is dankbaarheid een mystieke deugd?

Voor de mysticus is dankbaarheid een belangrijke deugd. Hoewel dank gemakkelijk te ontvangen is, is het misschien minder gemakkelijk om er erkentelijk voor te zijn.



Dankbaarheid is een aangename en prettige deugd. Toch geven sommigen blijk van ondankbaarheid voor de weldaden die ze hebben ontvangen en beschouwen ze dit als iets wat voor hen vanzelfsprekend is. Door zo te handelen, gaan ze in tegen de natuurlijke gang van zaken, die zegt dat men bedankt voor een ontvangen goed.

In de traditie van onze Orde, kennen we het begrip AMRA. Het gaat hier in feite om de wet van wederkerigheid. De ene gunst wordt gewaardeerd met een andere.

Dankbaarheid is de vreugde dat men ervaart als men “dank je” zegt. In deze woorden is dankbaarheid op zich een gift aan de ander, een daad van inwendige generositeit.

Een gebrek aan dankbaarheid verbergt een nog groter tekort of gebrek, namelijk aan liefde. Het maakt dat Spinoza in zijn *Ethica* het volgende schreef: *“Erkentelijkheid of dankbaarheid is de wens of de ijver tot liefde, waardoor wij moeite doen om het goede te doen aan degene die ons het goede heeft gedaan en dat op grond van hetzelfde gevoel van liefde voor ons”*.

Moge de wereld...

Moge de wereld vredig zijn.

Moge de goddelozen mild worden.

Mogen alle schepselen denken aan wederzijds welzijn.

Mogen hun geesten zich bezighouden met hetgeen gunstig is.

Moge ons hart worden ondergedompeld in onzelfzuchtige liefde.



Bhagavata Purana 5.18.g (het belangrijkste verhalenboek van India).

Bronnen:

Diverse AMORC Forums

AMORC-monografieën

