



Groot Hertoginnelaan 36
2517 EH Den Haag

vrienden@rozekruisers.nl



Vrienden van AMORC

“Een warme weg naar wijsheid”

Februari 2023

NIEUWSBRIEF

Nummer 4

Lieve Vrienden van AMORC,

In de vorige nieuwsbrief las u, dat er voor u als Vriend geen fysieke bijeenkomst was. Dit is natuurlijk een vervelende boodschap. Er is goed nieuws voor u! Op meerdere plaatsen gaat het in 2023 bruisen van mooie initiatieven, van en door AMORC leden, voor onze Vrienden. Er wordt hard gewerkt en de resultaten leest u in het huidige- en de komende activiteiten overzicht(en).

We hoorden dat een aantal Vrienden bij een digitale Raad van de Raad van Troost aanwezig was. Dat is heel fijn om te weten en we nodigen u graag uit om vaker in te loggen. In de nieuwsbrief leest u meer over het doel van de Raad van Troost.

In deze editie, nummer 4 alweer, gaan we het hebben over de kracht van onze gedachten. Vaak realiseren wij ons niet wat gedachtenkracht voor effect kan hebben op bijvoorbeeld onze fysieke- en mentale gezondheid. Maar gedachten kunnen ook invloed hebben op ons dagelijks leven, de mensheid en onze planeet.

Positieve gedachten

Of wij ons er nu van bewust zijn of niet, onze gedachten zijn trillend van aard en werken voortdurend op ons én onze omgeving, in. Wanneer onze gedachten positief zijn, dat wil zeggen, wanneer zij gebaseerd zijn op opbouwende ideeën en nobele gevoelens, dragen zij bij tot ons algehele welzijn en trekken aangename omstandigheden naar ons toe, die wij gelijk kunnen stellen aan geluk.



Negatieve gedachten

Omgekeerd, wanneer gedachten negatief zijn, dat wil zeggen, wanneer zij pessimisme, jaloezie, boosaardigheid als basis hebben, brengen zij gevolgen voort, die eveneens van negatieve aard zijn en vroeg of laat tot uiting kunnen komen in moeilijkheden, beproevingen of tegenspoed. In verband hiermee kunnen ziektes de consequentie van een negatieve mentale- en emotionele toestand zijn.



Collectieve gedachtenkrachten

Het is ook van belang te zeggen dat de gedachten die door alle mensen worden uitgezonden, trilling stromen vormen die de aardse atmosfeer doordrenken en inwerken op het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Wanneer deze stromen te negatief worden, brengen zij uiteindelijk spanningen tussen mensen voort en doen conflicten, zelfs oorlogen ontstaan.

De Raad van Troost

Omdat de Rozekruisers weten wat het effect van negatieve gedachten kan zijn, stemmen zij zich elke dag, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip, met elkaar af. We noemen dit de Raad van Troost. Door gezamenlijk de positieve gedachten te bundelen komt een energie vrij die de negatieve invloeden neutraliseert.

Dit bijzondere werk maakt deel uit van de humanitaire werkzaamheden waaraan de Rozekruisers Orde zich, in spiritueel opzicht, al eeuwenlang wijdt.

Filosofische overdenkingen

“Ik denk, dus ik ben” zei Descartes (1596-1650) In tegenstelling tot wat men gewoonlijk denkt, heeft hij daarmee niet willen zeggen, dat de mens slechts bestaat voor zover hij denkt, maar dat het feit dát hij denkt, een bijzondere betekenis aan zijn leven geeft.



Confucius (551-479 v. Chr.) zei: “Je zaait een gedachte en oogst een daad. Je zaait een daad en oogst een gewoonte. Je zaait een gewoonte en oogst een karakter. Je zaait een karakter en oogst een lotsbestemming”.

Pindarus (518-438 v. Chr.) zei: “De mens wordt wat hij denkt”.

Deze citaten bevestigen de relatie tussen oorzaak en gevolg in wat wij denken en wat wij worden.

Wat kunt ú doen?

Wees bewust van uw gedachten;

Richt uw aandacht op de essentiële waarden van het leven, zoals: vrede, liefde, solidariteit, harmonie en medemenselijkheid;

Doe regelmatig mee aan de (digitale) Raad van Troost.

Tot slot

Ieder van ons heeft kunnen merken dat hij, wanneer zijn gedachten, woorden en daden positief zijn, hij in harmonie is met zichzelf, zich gelukkig voelt en bijdraagt tot het geluk van zijn omgeving.



Activiteiten 2023

AMORC Academie Noord

5 maart 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Toegang is gratis.

Odd Fellowhuis, Emmakade 48, 8933 AT Leeuwarden.

Lezing "De invloed van muziek op de evolutie van de mensheid" door Frater Gradus Serno.



Inleiding

De Engelse schrijver en componist Cyril Scott (1879-1970), heeft de rol van muziek op de evolutie van de mensheid onderzocht. Hij toont aan hoe muziek een diepgaand effect heeft op de geschiedenis, moraal en cultuur van de mensheid. In zijn boek: "Muziek en haar verborgen invloed door de eeuwen", bevestigt hij dat als we de menselijke geschiedenis nauwkeurig zouden onderzoeken, zien we dat een muzikale vernieuwing onveranderlijk wordt gevolgd door een vernieuwing van de politiek en moraal. Om deze reden gebruikte Scott vaak de uitdrukking: "Zoals het is in de muziek, zo is het in het leven."

In de lezing wordt dit onderwerp besproken aan de hand van verschillende soorten muziek die gangbaar waren in het oude India, Egypte en Griekenland van voor de jaartelling, het Romeinse Rijk en de Middeleeuwen. Enkele muziekfragmenten illustreren de lezing. De lezing wordt afgesloten met drie korte meditaties.

Wilt u bij deze lezing aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar amorc.academie.noord@gmail.com
Ook voor vragen kunt u hier terecht.

AMORC Academie West

Meditatiecursus voor leden en niet-leden.

Singel 341 (ingang Muys van Holygang 10), Dordrecht.

Data: 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 26 juni, 17 september, 15 oktober en 19 november



Begeleider: Lesley Neyhorst

Kosten: € 50 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden: wimlandvreugd@hotmail.com

Mystieke Dag Nederlandstalige jurisdictie (inclusief de overzeese gebiedsdelen Suriname en de Antillen)

Op zaterdag 11 november wordt in aanwezigheid van Grootmeester Michiel Schillhorn van Veen een Mystieke Dag in Groningen gehouden.

Vrijmetselaarsgebouw, Turfsingel 46, 9712 KR Groningen.

Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrieven.

Raad van Troost

Pronaos Oase

5 februari 12.00 uur – 13.00 uur

Inloggen vanaf 11.55 uur <https://meet.google.com/eps-whow-nvt>

Info: oase@rozekruisers.be

Pronaos Arcanum

7 februari 20.30 uur – 21.30 uur

Voor deelname, mail naar arcanum@rozekruisers.be. De link wordt u daarna toegestuurd.



Pronaos Chepera

13 februari 20.00 uur – 20.45 uur.

Frater Erik van Loon zal ons voorgaan in deze bijeenkomst.

Inloggen kan vanaf 19.45 via de link: <https://meet.google.com/niu-rhvp-zyd>

U komt dan in de wachtrij en wordt door de host tot exact 20.00 uur binnenlaten. Na 20.00 uur kunt u niet meer inloggen, om verstoring van het ritueel te voorkomen.

Het officiantenteam verheugt zich er op u te mogen verwelkomen.