



Groot Hertoginnelaan 36
2517 EH Den Haag

vrienden@rozekruisers.nl



Vrienden van AMORC "Een warme weg naar wijsheid"

December 2024

NIEUWSBRIEF

Nummer 22

Lieve Vrienden van AMORC,

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2024. Het was een jaar waarin we nieuwe Vrienden mochten verwelkomen, waar we heel blij mee zijn. Meerdere 'Vrienden van AMORC' hebben de bijeenkomsten bezocht en op die manier kennis gemaakt met Rozekruisers en de Orde. Inmiddels zijn ook 'Vrienden' lid van AMORC geworden. Ze gaan het pad op om meer mystieke kennis op te doen.

Laten we eens onderzoeken wat het doel van deze kennis kan zijn.

Kennis verwerven

Het doel van elke mysticus is kennis te verwerven en een kracht van de kosmische wetten te worden. Als traditionele inwijdende Orde, onderscheidt de AMORC zich duidelijk van de godsdiensten door het feit dat haar onderricht stoelt op kennis en niet op geloof.

Aan een Rozekruiser wordt niet gevraagd te geloven in een principe of in de leer van een persoon, hoe verheven zijn spirituele niveau ook mag zijn. Het is meer zo dat men hem elementen om over na te denken voorlegt, of op grond waarvan hij voor zichzelf een persoonlijke filosofie kan opbouwen, gebaseerd op ervaring. Iedereen is in dit opzicht zijn eigen meester en kan in zichzelf de grondslagen van zijn zoektocht vinden. Een oude boeddhistische tekst, geeft de werkwijze van de Rozekruisers uitstekend weer:

"Geloof niet op het gezag van de tradities, ofschoon deze sinds vele generaties en op vele plaatsen in hoog aanzien staan.

Geloof niet iets omdat velen erover spreken en zeggen dat het waar is.

Geloof niet op het gezag van de wijzen uit het verleden.

Geloof niet uitsluitend op gezag van uw meesters of priesters.

Geloof alleen, na onderzoek, wat u zelf hebt ervaren en de redelijkheid hebt erkend, als hetgeen dat in overeenstemming is met uw welzijn en dat van anderen".

Dit citaat bevat belangrijke aanwijzingen voor iedere oprechte mysticus. Dit wijst ook met nadruk op het feit dat men niet blind een of ander voorschrift moet geloven, onder het voorwendsel dat het afkomstig is van een traditie of een wijze.

Ter inspiratie een paar citaten:

“Hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat je niets weet”
(Parafrase van Socrates)

“Kennis spreekt, maar wijsheid luistert”
(Toegeschreven aan Jimi Hendrix)

Kennis vergaren gaat met vallen en opstaan

Het spreekt voor zich dat de toegang tot kennis, niet het resultaat is van een passieve houding. Het impliceert dat wij met lichaam en ziel aan het leven deelnemen. Dat wij met alles wat het leven biedt, geconfronteerd worden en dat wij in contact met anderen leven. In dit opzicht is de wereld het laboratorium van onze spirituele evolutie.

Muslih al-Din Saadi Shirazi (1210-1292), een Perzisch filosoof, dichter en ethicus, schreef: *“Wie kennis verwerft en deze niet in de praktijk brengt, lijkt op een man die zijn akker bewerkt, maar deze niet inzaait. Hoe belangrijk de theoretische teksten die de mens leest ook zijn, als hij ze niet in de praktijk brengt, is hij een onwetende.*

Het belang van zelfkennis

Het dagelijkse leven is niet altijd gemakkelijk. Zoals iedereen kan ervaren, stelt het ons voortdurend op de proef. Door bestudering van de Kosmische Wetten, die het leven van de mens bepalen, kan de kennis ons in staat stellen het leven te leren beheersen. Deze wetten zijn algemeen en onveranderlijk van aard, terwijl de manier waarop wij ze toepassen van bijzondere aard is, met een verschillende uitwerking als gevolg. Onze keuzes zijn beperkt: ofwel we leven in harmonie met de Kosmische Wetten of wij verzetten ons ertegen. In het eerste geval creëren wij voor onszelf een gelukkig leven, gebaseerd op een evenwicht tussen onze aardse en onze kosmische natuur. In het tweede geval ondergaan wij de negatieve gevolgen van de discrepantie tussen ons objectief zelf en ons spiritueel zelf. Zo is ons leven dus het gevolg van acties en reacties, die voortdurend tegenover elkaar komen te staan. Vaak benoemen wij die tegengestelde krachten positief en negatief, goed en kwaad, licht en duisternis. Het zijn altijd de twee aspecten van één van de vele Kosmische Wetten, die het leven van de mens bepalen.

Het gezegde “Ken uzelve”, dat gebeiteld staat op de poort van de tempel van Apollo, in Delphi, benadrukt het belang van zelfreflectie en het begrijpen van onze aard.

Ter afsluiting van deze nieuwsbrief een citaat van de Griekse filosoof Aristoteles:

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.”
(Aristoteles 384-322 v.Chr.)



Activiteiten 2024

Feest van Licht



Elk jaar, rond de zonnewende, vieren de Rozekruisers, overal ter wereld, de terugkeer van het Licht.

Pronaos Sapphire

Zaterdag 14 december

Kiekenmarkt 39, 1000 Brussel

Programma:

13.00 uur Feest van Licht

14.30 uur Broedermaal

Informatie en aanmelding: sapphire@rozekruisers.be

Pronaos Chepera

Zondag 15 december

Vrijmetselaarsloge, Arnhemseweg 360, 6881 NK Velp

Programma

14.15 uur Feest van Licht Aansluitend Broedermaal

Informatie en aanmelding: chepera@rozekruisers.nl

Pronaos Spinoza

Zondag 15 december

Maçonnieke Tempel, Muys van Holygang 10, 3311 GM Dordrecht

Programma:

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Feest van Licht

Informatie en aanmelding: wimlandvreugd@hotmail.com

Loge Isis

Zondag 15 december

Haags Logegebouw, 2^e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag

Programma

10.30 uur Ontvangst

11.00 uur Feest van Licht Aansluitend een broedermaal

Informatie en aanmelding: joopanne@ziggo.nl

Pronaos It Ljocht

Zondag 22 december

Odd Fellowhuis, Emmakade 48, Leeuwarden

Programma

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Feest van Licht

14.45 uur Vocaalklanken 16.00 uur Broedermaal

Informatie en aanmelding: itljocht@rozekruisers.nl

Chapter Jan Coops

Zondag 22 december

Gebouw Vrijmetselaarsstichting "Mozaïek", Amsterdamseweg 168, 1182 HK Amstelveen

Programma

11.00 uur Feest van Licht 12.30 uur Broedermaal

Informatie en aanmelding: jancoops@rozekruisers.nl

Reguliere bijeenkomsten

Atrium Oase

Online-bijeenkomst

Maandag 16 december 2024 van 20.00 – 21.00 uur

Link: <https://meet.google.com/jqw-uxos-nwt>

Sinds maart 2023, is er de mogelijkheid om online van gedachten te wisselen, aan de hand van inspirerende teksten, meditatieoefeningen en gezamenlijk gesprek. De gekozen leidraad voor de bijeenkomsten, is de toepassing van de spirituele alchemie. De spirituele alchemie heeft een meditatieve en een praktische kant. Deze twee aspecten zijn

en ook bij de Atrium bijeenkomsten. Enerzijds, het mediteren op verschillende manieren: over teksten, reflecteren over zichzelf, mediteren om zich te harmoniseren, etc.

Anderzijds, het gebruiken van verschillende gereedschappen om aan onze fysieke, psychische en spirituele lichamen te werken, zoals concentratie, visualisatie of scheppende imaginatie, diepe ademhalingen en mystieke klanken.



Ook zijn er speciale bijeenkomsten genoemd: “Het Uur van Bezinning”.

Terwijl de deelnemers in het normale verloop van een Atrium actief meedoen, zijn ze in het “Uur van Bezinning” toehoorders, die zich openstellen en opnemen. Dit wordt ook altijd gevolgd door meditatieoefeningen.

Voor meer informatie, oase@rozekruisers.be

Raad van Troost



Iedereen heeft in het leven wel een periode waarin dringend hulp nodig is, waar begrip, medeleven en goede raad welkome steun is. De Raad van Troost kan hulp bieden en kan door middel van meditatie, afstemming, de eigen genezende kracht aanspreken, die in alles wat leeft aanwezig is.

Atrium Oase

Zondag 1 december 2024 van 12.00 – 13.00 uur

Via link vanaf 11.55 uur: <https://meet.google.com/wfd-ocom-fba>

Voor meer informatie, mail naar oase@rozekruisers.be

Pronaos Chepera

Raad van Troost online bijeenkomst Maandag 9 december om 20.00 uur

Via link: <https://meet.google.com/niu-rhvp-zyd?hs=224>

U kunt vanaf 19.45 uur inloggen.

AMORC Academie Caribbean

Raad van Troost. Council of Solace via Zoom pa miembroi amiguan (link pa ZOOM Meeting ta wòrdu anunsiá despues) Elke eerste zaterdag van de maand

<https://us02web.zoom.us/j/7472581825?pwd=REIEUGNrTWZKMnhyQU9nMXJvMFVxQT09>



Activiteiten 2025



Meditatiecursus AMORC Academie

Op 15 januari 2025 start Frater Hessel Rolsma met een nieuwe meditatiecursus. De cursus is bedoeld voor leden, Vrienden van AMORC en geïnteresseerden in het gedachtegoed van onze Orde.

De rode draad van de cursus is aandacht en bezinning. De aandachtgerichte benadering, ontspant en helpt stress te verminderen.

De bezinning is stilstaan, toelaten van wat er van moment tot moment aanwezig is, om vervolgens afstand te nemen van de omgeving, en rust te vinden in het nu.

De meditatiecursus wordt ondersteund met uitgebreide literatuur.

De cursus bestaat uit 12 lessen en een les duurt ongeveer 1,5 uur. De cursus frequentie is eens in de twee weken.

De cursus kost € 120,00. Het bedrag kan in twee termijnen worden betaald.

De cursus wordt gegeven in het Odd Fellowhuis, Emmakade 48 ZZ, 8933 AT Leeuwarden.

Informatie en/of aanmelden bij Frater Hessel Rolsma: amorc.academie.noord@gmail.com

Mobiel 06-51989041

Team 'Vrienden van AMORC' wenst u:

