



Groot Hertoginnelaan 36
2517 EH Den Haag

vrienden@rozekruisers.nl



Vrienden van AMORC

“Een warme weg naar wijsheid”

December 2022

NIEUWSBRIEF

Nummer 2

Lieve Vrienden van AMORC,

Dit is alweer de tweede nieuwsbrief voor de Vrienden van AMORC. Opnieuw nodigen wij u graag uit voor een open bijeenkomst: het Feest van Licht. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze bijzondere ceremonie. Laat deze gelegenheid niet aan u voorbijgaan!

Ook vertellen wij iets over onze Orde en de activiteiten waaraan u kunt meedoen, bijvoorbeeld onze digitale bijeenkomsten. Loop eens bij onze activiteiten binnen of klik op een link.

Mooie ervaringen met de Open Convocatie

Eigenlijk was het heel speciaal, om onze Vrienden en geïnteresseerden bij een, weliswaar aangepaste, convocatie te ontvangen. Het is nieuw en vaak zijn nieuwe dingen spannend. Er was flink geoefend, de hapjes en drankjes stonden klaar voor de ontvangst. De belangstelling was bij de meeste afdelingen, boven verwachting en de sfeer was snel warm en gezellig. De leden en gasten mengden zich snel en werden interessante vragen aan elkaar gesteld. De ervaring van de convocatie moest bij sommigen nog even bezinken en dat is goed te begrijpen. We kijken terug op mooie ontmoetingen, die om herhaling vragen. Een warme verbindende cirkel is geboren.

Het Feest van Licht

Elk jaar, rond 21 december, komen Rozekruisers bij elkaar om het Feest van Licht te vieren. Het is de tijd waarin de zon zijn opgaande cyclus in het uitspansel weer begint. Dit wordt ook wel de winterzonnwende genoemd. De oorsprong ligt in de mysteriescholen, duizenden jaren geleden. Tijdens deze ceremonie in de tempel wordt de symboliek van het Licht uitgelegd. Na de ceremonie is er een gezellig broedermaal. U bent van harte uitgenodigd om aan de ceremonie en het broedermaal deel te nemen. In de activiteitenlijst vindt u meer informatie over data, aanvangstijden en waar u zich kunt aanmelden.

Wat is een Rozekruiser?

Tja, wat is een goed antwoord op deze vraag? De Rozekruiser ziet er meestal als een normaal mens uit. Aan de buitenkant is niet te zien hoe spiritueel hij of zij is. Er wordt wel gezegd, dat een Rozekruiser “een wandelend vraagteken” is. Misschien is het beter om een Rozekruiser een filosoof te noemen. De letterlijke vertaling van dit oorspronkelijke Griekse woord is: “verliefd zijn op wijsheid”.

Traditie

De Rozekruisers traditie kent geen dogma's. Ieder mens is gelijk en is vrij om te denken wat hij of zij wil. Dit betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt in sekse, ras, religie of seksuele geaardheid.

Inspiratie

Onderstaande *cursiefje* is voor u ter inspiratie over de “Warme Weg naar Wijsheid”. De mens die zoekt naar antwoorden op levensvragen wordt ook wel de zoeker op het (spirituele) Pad genoemd. De weg en het pad zijn in dit kader synoniemen van elkaar. De warmte staat symbool voor uw ontmoeting met de andere zoekers op het Pad.

Voor iemand van wie gezegd wordt dat hij wijs is, en die het ook werkelijk is, voelen wij veel bewondering omdat wij diep in onszelf weten dat dit ook onze bestemming is.

Meditatiecursus

Voelt u zich soms ook moe van alles wat er in de wereld gebeurt, de chaos, de media, de druk van te moeten presteren? Heeft u behoefte aan momenten van rust, in uzelf te keren om afstand te nemen van alles? Leren mediteren kan u hierbij helpen. De AMORC Academie organiseert meditatiecursussen. In het overzicht van de activiteiten leest waar de cursus wordt georganiseerd en hoe u zich kunt aanmelden.

Raad van Troost

Iedereen heeft in het leven wel een periode waarin dringend hulp nodig is, waar begrip, medeleven en goede raad een welkome steun is. De Raad van Troost kan hulp bieden en kan door middel van meditatie en afstemming de eigen genezende kracht aanspreken die in alles wat leeft aanwezig is. De Raad van Troost vraagt geen enkele vergoeding.

De Raad van Troost kan bijgewoond worden door Vrienden van AMORC.

Raad van Troost online, voor AMORC leden, Vrienden van AMORC en belangstellenden. Laten wij de mensen bijstaan door ons gezamenlijk af te stemmen tijdens de Raad van Troost. Een overzicht en de inlog-links vindt u op de website: <https://amorc.nl/activiteiten>.



Activiteiten 2022

Feest van Licht

Voor AMORC leden, Vrienden van AMORC en geïnteresseerde familieleden. Dit feest wordt bij alle afdelingen in de maand december gevierd. Wilt u zich van tevoren aanmelden vanwege de planning van de broedermaaltijd? Dit kan via: vrienden@rozekruisers.nl.

Mis dit niet! U bent van harte uitgenodigd om dit feest met ons te vieren.

Regio West:

Datum 18 december, Loge Isis, 2^e Sweelinckstraat 131, Den Haag

Aanvang Ceremonie: 11.00uur*

Datum 25 december, Chapter Jan Coops, Amsterdamseweg 168, Amstelveen

Aanvang Ceremonie: 11.00 uur*

Datum 18 december, Pronaos Spinoza, Singel 341, (ingang Muys van Holygang 10) Dordrecht

Aanvang Ceremonie: 14.00 uur, graag een half uur van tevoren aanwezig zijn.

Regio Midden, Oost en Zuid:

Datum 18 december, Pronaos Chepera, Arnhemsestraatweg 360, Velp

Aanvang Ceremonie: 13.45 uur*

Datum 18 december, Pronaos Horus, Potgieterstraat 41, Eindhoven

Aanvang Ceremonie: 11.00 uur*

Regio Noord:

Datum 18 december, Pronaos It Ljocht, Emmakade ZZ 48, Leeuwarden

Aanvang Ceremonie: 13.00 uur, graag een half uur van tevoren aanwezig zijn.

Aansluitend wordt het mysterie schouwspel "De Nieuwe Chymische Bruiloft van Christan Rosenkreutz" opgevoerd.

Regio Nederlandstalig België:

Datum 10 december, Pronaos Sapphire, Kiekenmarkt 39, Brussel

Aanvang Ceremonie: 13.00 uur*

Datum 20 december, Pronaos Arcanum, Kerkstraat 5, Asse

Aanvang Ceremonie: 20.00 uur*

*Voor deze bijeenkomsten wordt u verzocht om een kwartier van tevoren aanwezig te zijn. De koffie en thee staan voor u klaar.

Na afloop van de Ceremonie en na de Chymische Bruiloft is er een broedermaal. Vind u het fijn om iets voor de maaltijd mee te nemen, dan mag dat uiteraard. Het is geen verplichting!

Activiteiten 2023

Meditatiecursus AMORC Academie regio Noord

Op 3 januari om 19.30 uur start in Leeuwarden de meditatiecursus. De cursus is bedoeld voor mensen die graag willen leren mediteren. Concentratieoefeningen horen hier ook bij.

De cursus bestaat uit 12 lessen van 1,5 uur en wordt om de 14 dagen gegeven. In februari is er een vakantieperiode. De cursus wordt gegeven in het Odd Fellowhuis, Emmakade ZZ 48 in Leeuwarden.

De kosten bedragen € 180. Het bedrag kan in 2x worden betaald.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: amorc.academie.noord@gmail.com.

Ook voor meer informatie kunt u hier terecht.